

TMMOB

36. Genel Kurul Öncesi Tüm Birimleri ve Üyelerine

TMMOB'nin değerli üyeleri;

Tek kutuplu halle gelen dünyada, kapitalizm küresel programını uyguluyor. Geri bırakılmış ülkelerin gelişmiş ülke metropollerinden yönetilmesinin önündeki engeller kaldırılıyor. Dünyanın bu düzeni zengin ülkeleri daha zengin, fakir ülkeleri daha fakir yapıyor. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) bu amaçla örgütlendi. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ABD'nin Seattle kentindeki toplantısı bu amaçla yapıldı. Yakın bir geçmişte İstanbul'da yapılan Avrupa Güvenlik İşbirliği Toplantısı (AGİT), Avrupa Birliği (AB) Helsinki Zirvesi bu çerçevedeki kararların alındığı önemli ortamlar oldu.

Dünyanın gelişmişleri dünya dengeleri içinde Türkiye'yi de konuşuyor, hakkında kararlar alıyor. Türkiye'nin Kafkasya'da, Ortadoğu'da Balkanlar'da Avrupa'daki yeni rolü belirleniyor. Bu rol sokaktaki insanı, öğrencileri, öğretimin görevlilerini, işyerindeki memuru, tarladaki çiftçiyi, fabrikadaki işçiyi, bizleri mühendisleri ve mimarları yeniden "biçimlendiriyor". Toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel yaşamını, kentlerimizin kaderini yeniden beliriyor. Rant ekonomisi geliyor, sanayileşme ve üretim geriliyor. Bu durum, sendikasılaşmayı, örgütsüzlüğü, taşeronlaşmayı, ücret düşüklüğünü, işsizliği, açlığı getiriyor. Böylece, bu uygulama da Türkiye'de zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor.

Türkiye yeni bir binyıla işte böyle bir ortamda giriyor. Türkiye'nin ege-menleri kapitalizmin metropollerine tümüyle, bağımlı, küreselleşen» özelleştirmeci politikalar ile serbest" piyasa ekonomisine uyum sağlamaya

Yavuz önen

TMMOB Başkanı

çalışıyor. Dünya Bankası ve IMF'nin kredi musluklarını açmasıyla birlikte imzalanan stand-by anlaşması ile gündeme gelen IMF'nin ekonomiyi "yeniden düzenleme" direktifleri, hükümetçe büyük bir hızla ve kararlılıklar uygulanıyor.

-Bu çerçevede; Anayasa değiştirilerek tahkimin önündeki engeller kaldırılmıştır. Özelleştirme çalışmaları hızlandırılmış, çokuluslu tekellerin enerji alanına girmesinin koşulları hazırlanmıştır. Nükleer santra! dayatılmış» GAP çerçevesinde Türkiye'nin en verimli toprakları Serbest Bölge adı altında ABD sermayesine teslim edilmiştir. Kamu giderleri kısılmış, eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikle sosyal politikalar terkedilmiştir. Ücretler açlık sınırında tutulmuş, yatırımlar daraltılmış, tarımda teşvikler kaldırılmıştır. Küçük bankalar tasfiye edilmiştir. İşte bu uygulamaların hepsi, IMF ile imzalanan sözleşme, verilen kredilerin direktifleri ve ABD ile imzalanan ikili ticaret: anlaşması gereği 2000 Yılı Bütçesi çerçevesinde yapılmıştır.

Bütün . bu hızlı gelişmeler yaşanırken emekten yana güçler kuşatma altındadır. Toplumda işsizlik, açlık, örgütsüzlük yaratan; sınıflar ve bölgelerarası adaletsizliği, dengesizliği ..üreten; şiddeti ve çete devletini demokratik hukuk devletine yeğleyen bir avuç sermaye sahibinin iktidarı

devam etmektedir, Medya'nın desteğinde gelişen küresel,, ideolojik propaganda ve hükümetlerin her türlü muhalefete karşı zorbalığa varan • basık ortamında tüm çalışanlarda umutsuzluk, yılgınlık yaygındır. Toplumsal mücadeleye bakış açısı daralmıştır. Sınıf mücadelesi ve dayanışması yerini "sivil inisiyatiflere" bırakmıştan Sendikaları daha ziyade sermaye örgütleriyle birlikte davranmaya itmiştin

Öte yandan» Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynaktan hızla yokedilmektedir; çevresel değerler üzerindeki talan ve sömürü, doğal varlıkların tahribi ve ekolojik yokedicilik artık insanlığı tüketme aşamasına gelmiştir. Ormanların, madenlerin,, tarım topraklarının yağmalanması, sermayenin çıkarları doğrultusunda alınan "kararlarla" bu yağmanın kurumsallaşması ve herşeyden önemlisi, bilimin ve yargı kurumunun bu süreçte dışlanması gibi bir süreç yaşanmaktadır. Türkiye, enerji sektöründe çokuluslu 'tekellerin "sömürü koridoru" halice getirilmeye' çalışılmakta ve son dönemde yaratılan enerji krizi senaryoları ile nükleer santrallere bir dayatma olarak öne sürülmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin bu ortama getirilişinde ve siyasî, ekonomik, kültürel, ahlaki yıkımların yaşanmasında en önemli etkenin, 20 yıla yakın bir süre devam eden çatışma olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Değerli' .Üyeler;

Yukarıda genel olarak ve özetle anlatılan böyle bir ortamda. TMMOB genel kurulları tarihi bir önemi taşınmaktadır. Yakın gelecekte yaşayaca-

çağımız genel kurullarda başarılı olmaya mecburuz. Bu nedenle; TMMOB'nin yıllardır oluşmuş ilkelerini sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Genel kurullarımızı bu görüşlerimizin dille getirildiği ortamlara dönüştürmek gerektiğini belirtmek istiyorum. By görüşler etrafında güçlü: ve yaygın birlikler oluşturulması¹ gerektiğini yineliyorum.

TMMOB; dünyadaki ve Türkiye'deki adaletsizliklere, zorbalığa ve sömürüye karşı direnme ortamıdır. Emperyalist hegemonyaya karşı demokratik ve hakça paylaşımın esas olduğu bir dünya isteyelim, bu amaçla bir dünya dayanışması oluşturalım, silahlanma yarışına dur diyelim. Dünyada ve ülkemizde kaynakların toplumsal refahı sağlayacak atarlara yönlendirilmesine çaba harcayalım!

* *Toplumsal hedefleri ve insani değerleri öne çıkaran politikaları savunalım ve bürokrasiye karşı demokratik mekanizmaları geliştirelim.. İnsani evrensel değerleri mesleki ahlakı savunalım! Kapitalizmin özelleştirmeci rekabetçi paracı, bireyci politikalarına ve ideolojik propagandalarına karşı kendimizi koruyalım,. Başka insanlara karşı sorumluluğu ve toplumsallığı, kamusal değerleri savunalım,. DSP-MHP-ANAP şoven, milliyetçi ittifakına karşı, toplumsal mücadeleyi emeğin iktidarını, ' insan haklarına dayalı demokratik hukuk devletini savunalım.*

* *Böylesi bir ortamda TMMOB da kuşatma altında. Genel kurullarımızda bu kuşatmayı kıralım. Bu ittifaka karşı yaygın, geniş tabanlı bir güçbirliği oluşturalım. Küreselleşmenin sivil toplumcu atağının bilincinde olarak, sınıf perspektifine dayalı emek mücadelesini geliştirelim, Toplumsal kurtuluş mücadelesini yükseltelim: Yakın geçmişte yaşadığımız "sosyal güvenlik" düzenlemesine karşı gelişen ve 'tüm emek örgütlerini kapsayan EMEK PLATFORMunu yeniden oluşması ve sürmesi için çaba harcayalım!*

* *TMMOB olarak, ulusal ve çevre*

destu enerji seçeneklerini savunalım.. Bu konuda kararlı bir mücadelenin takipçisi olmaya devam edelim: Nükleer lobilerin nükleer santral serüvenine izin vermeyelim!

* *KiT'lerin özelleştirilerek devletin kamusal üretim alanından çekilmesine, ve özelleştirme adı altında Kirlerin kapatılmasına ve kamu arazilerinin yağmalanmasına karşı duralım! özelleştirmelerin derhal durdurulmasını isteyelim, Yağmacılardan, özelleştirenlerden hesap soralım!*

* *17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremleri sırasında ve sonrasında yaşananlar, kentsel rant ve toprak mülkiyeti politikalarının, sanayide, konutta, altyapıda yer seçimlerinin iflasını "gözler önüne sermiştir. Depremde kaybedilen canların ve malların, tahrip olan çevrenin hesabını soralım. Rantçı, mafya, politikacı üçlü ittifakını teşhir edelim. Yerel ve merkezi yönetimlerin sömürüdeki ortaklığını, ülke yönetimindeki etkinliğini usanmadan ve inatla tekrarlayalım!*

* *Türkiye'de kentleşme süreçlerinin kentsel bölgesel ulusal ölçeklerde doğa ve insana saygılı politika ve program ile yeniden düzenlenmesi gerekmektedir., Bu süreçlerde TMMOB, sağlıklı, insani kent ortamlarını yaratacak çağdaş,, doğal olaylara dayanıklı yapılar ve altyapıları inşa edecek politikaları savunmaya, mesleki denetim süreçlerinde yer alarak öneriler' geliştirmeye ve kamusal denetimin özelleştirmesine karşı durmaya devam edecektir. Bu çabalarımız sırasında hükümet ve bürokrasiyle ilişkilerimizde, TMMOB ortamında birlikte üretmeye ve davranmaya özen gösterelim, Mesleğimizin gelişmesinin önündeki engelleri kaldıralım, Mesleklerazası sorunları aşacak, gücümüzü zaafa uğratacak, parçacı, dar meslekçi davranışlardan kaçınalım. Deprem sonrası süreçte üyelerimizin kişisel çıkar uğruna bilimsellikten uzak, mesleki ahlaka aykırı ve halkı sömürme-*

eye dayalı uygulamalar içine girmemesi için çaba harcayalım, her alanda ve ölçekte planlama kavramım yalnızca teknik bir alan olarak algılamaktan öte, planlamanın toplumsallaşmasını ve demokratikleşmesini savunalım!

* *Bilimselliği soyut olarak savunmak yetmez. Bilime» ulaşma özgürlüğünü tpe bilimin metalaşmasına karşı; toplumsallaşmasını da savunalım. Bilimin ve bilim insanının ve üniversitelerin özgürleşmesini ve demokratikleşmesini savunalım. Bilimde, teknolojiye çokuluslu tekelin egemenliğini kıralım. Ulusal AR-GE, politikalarını savunalım, TMMOB olarak, sermayeye bağlı bürokratik devlet aygıtının demokratikleştirilmesini yerel ve merkezi olarak katılımcı süreçlerin kurumsallaştırılmasını savunalım!*

* *Ülkede, çatışma ortamının bitirilmesine, • barışın kurumsallaşmasına katkıda bulunalım! Ölüm cezasının kaldırılmasını, Kürt sorununa siyasal çözüm bulunmasını isteyelim! İnsan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini savunalım, İnsan haklarına dayalı, toplumun demokratik yaşamını baskı altından kurtaracak demokratik hukuk devletini isteyelim, Sürekti ve adil bir barış isteyelim!*

* *Genel kurullarımızda bu görüşler ve değerler etrafında en geniş demokratik dayanışma ortamlarını oluşturmaya çaba harcayalım. TMMOB'yi karşı devrimin, çetelerin, neo-liberalerin ve savaş kışkırtıcılarının temsilcilerine teslim etmeyelim!*

Yeni birıyla girerken, hepimize bu tarihi ve yaşamsal uğraşınızda başarı j/e sağlık diler, dayanışma duygularıyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yaşasın, Bağımsız, Demokratik ve Laik Türkiye Mücadeleniz!

Yaşasın Barış ve İnsanca Yaşam Mücadelemiz!

Yaşasın TMMOB Mücadelemizi